

Vrienden van Berbice:
nieuwsbrief mei 2019

[View this email in your browser](#)

BUITENPLAATS BERBICE VOORSCHOTEN

Beste Vrienden en andere belangstellenden voor wat zich op Berbice afspeelt,

Dat er maanden geen Nieuwsbrief is verschenen, betekent niet dat de vrijwilligers van Berbice stil hebben gezeten! We wensen u veel leesplezier en hopen u bij een van de evenementen op onze mooie buitenplaats te zien.

Met hartelijke groet,
het bestuur van de Vrienden van Berbice - 3 mei 2019

Bouwactiviteiten

Sinds de jaarwisseling is er veel gebeurd. Mensen die langs de buitenplaats lopen of fietsen hebben natuurlijk al gezien dat het grote hek is gerestaureerd en teruggeplaatst. Het is een plaatje geworden! Niet meer vuil wit, maar mooi heel donkergroen met gouden punten op de spijlen en natuurlijk BERBICE in gouden letters.



Het hek kan nu wel op slot, dus houd er rekening mee dat de buitenplaats alleen tussen 9 en 18 uur open is voor Vrienden en voor wandelaars in het bezit van een pas van het Zuid-Hollands Landschap. Het plaveisel bij het toegangshek moet nog worden hersteld, maar dat zal spoedig gebeuren.

Als de wandelaar het hek door is, valt aan de rechterkant op dat er een bouwwerk is verrezen, bedekt met de dakpannen van het voormalige Bondsgebouw verderop aan de Leidseweg. Het middengedeelte is voor de opslag van haardhout, elke eerste zaterdag van de maand te koop voor slechts € 50 per kuub.



Verstandig nu vast in te slaan, dan kan het thuis nog goed drogen voor de komende winter.

Aan de linkerkant staat tegen het hoofdhuis wat kinderspeelgoed. Dat is een teken dat de eerste verdieping (met een eigen ingang) sinds kort is verhuurd, een welkome inkomstenbron voor de buitenplaats. Ze hebben natuurlijk graag wat privacy, net als de bewoners van de portierswoning.

Helemaal aan de andere kant van de buitenplaats is de restauratie van de Oranjerie in volle gang. Sinds een paar dagen zitten de dakpannen aan de voorzijde er weer op, tijdens de onverwacht zomerse week konden de leerlingen van Burgy flink doorwerken zodat de flinke buien daarna geen problemen gaven. Op minder mooie dagen worden de boekweitdoppen die rond het jaar 1700 als isolatiemateriaal in de spouwmuren gebruikt werden, eruit gezogen, gereinigd



en weer terug gestopt, gelijk met nieuw leidingwerk.

De Oranjerie staat nu nog vol met potplanten, die als de IJsheiligen zijn geweest weer naar buiten kunnen. De planning is dat deze zomer de restauratieklus is geklaard waarna de ruimte weer beschikbaar is voor culturele activiteiten in de zomer en de potplanten in de winter.

Tuinkunstlezing over Pieter de la Court van der Voort

Niet alles hoeft gelukkig te wachten tot de Oranjerie klaar is. Omdat we vorig jaar mensen hebben moeten teleur stellen die graag naar de lezing van Marjoleine Kooper-Huigen over deze beroemde bewoner van Berbice (tussen 1688 en 1716) waren gekomen, wordt deze herhaald en wel op de langste dag, vrijdag 21 juni, om 20 uur. Na de lezing is er weer een rondwandeling en gelegenheid de zon onder te zien gaan in de zichtas van de buitenplaats op het grote gazon achter het huis.



De lezing heeft als titel "*Liever Voorschoten dan Versailles*". In augustus van het jaar 1700 schreef Monsieur De la Court van der Voort brieven aan zijn familie over zijn bezoek aan het Versailles van Lodewijk XIV, waar hij de zomerse tuinen van de Zonnekoning met een kritische blik in ogenschouw neemt. "Welwaarde oom", schreef Pieter, u kunt wel "voorsekert zijn Allemansgeest van mijn Parijse reys zal niet gebeetert werde, want om koste komt met mijn beurs ook niet mijn inclinatie overeen."

Toekomstige activiteiten

Na de zomerstop, als de Oranjerie klaar is, willen we weer een theaterproductie naar Berbice halen en een concert in de open lucht (en bij regen binnen). Aan het eind van het jaar weer een optreden van de verhalenvertelster voor jong en/of oud. Details volgen te zijner tijd.

Berbice steunen door Vriend te worden?

De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice.

Mocht het u aanspreken en als u het huis een keer van binnen wilt zien: u bent al "Vriend van Berbice" voor € 50 per jaar. Berbice heeft de culturele ANBI status, dus giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de belasting. Alle giften zijn welkom op: bankrekening NL46 INGB 0008 6756 48 ten name van Vrienden van Berbice. Zie ook www.vriendenvanberbice.nl



De afgelopen tijd hebben de Vrienden meebetaald aan het restaureren van een Venetiaanse kroonluchter die in de grote ontvangsthal hangt en ook is een kast aangekocht die in diezelfde hal stond toen de familie Begeer er nog woonde.

AGENDA

10 juni (2^e Pinksterdag) - Dag van het Kasteel. Buitenplaats open van 10-16 uur; het huis is gesloten.

21 juni – Lezing over Pieter de la Court

28 juni – Rozentea

14 september – Open Monumenten Dag



Copyright © Vrienden van Berbice 2019, Alle rechten voorbehouden.

Ons mail adres is

info@vriendenvanberbice.nl

wilt u de wijze waarop u mails ontvangt aanpassen?

U kunt [uw voorkeuren aanpassen](#) of [uw adres laten verwijderen](#)

This email was sent to wa.vanerp@zonnet.nl

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Vrienden van Berbice · Leidseweg 221 · Voorschoten, 2253 AE · Netherlands

