

Vrienden van Berbice:
nieuwsbrief februari 2025

[View this email in your browser](#)



Beste belangstellende voor wat zich op Berbice afspeelt,
waaronder allereerst de Vrienden van Berbice en verder vrijwilligers,
rozenadoptieouders en anderen.

Het is alweer een tijd geleden dat u van ons een Nieuwsbrief ontving. Dit is de eerste Nieuwsbrief van 2025 en we verwachten dat er dit jaar nog een aantal zal volgen!

In deze brief aandacht voor de Wereld-leifruitdag op 1 maart en de verhalenavond op donderdag 20 maart als het Wereldverteldag is! Verder natuurlijk informatie over wat er op de buitenplaats is gebeurd de voorbije maanden. Tot slot een oproep om vrijwilliger op Berbice te worden.

Met hartelijke groet,
het bestuur van de Vrienden van Berbice - 12 februari 2025

Wereld-leifruitdag 1 maart

Zoals we al eerder schreven, is vorig voorjaar de nieuwe fruitmuur langs de Nicolaessloot in de oude glorie hersteld. De muur oogde nieuw, te nieuw volgens sommigen, en ook erg kaal. De nieuwigheid gaat er vanzelf vanaf en de kaalheid is weg doordat er in de zomer spalierhekken tegenaan zijn geplaatst voor leifruit. Niet elk leifruitboompje is mooi genoeg om een plaatsje te krijgen en onze expert-vrijwilliger Hennes Claassen is stad en land afgereisd om de mooiste exemplaren te vinden. Die zijn de afgelopen maanden geplaatst (zie foto).



Op 1 maart, de allereerste Wereld-leifruitdag, zal 's ochtends in besloten kring de "aangeklede muur" onthuld worden door genodigden van de Erfgoedlijn Landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland en van het Erfgoedhuis-ZH. In de middag kan iedereen de muur en het leifruit komen bewonderen. Er zijn dan natuurlijk nog geen bloesems, maar de geleide vormen zijn al goed zichtbaar.

Keltische verhalenavond op 20 maart

In de koudere maanden van het jaar is het heerlijk om naar een warm verhaal te luisteren. De Keltische verhalen, van de Schotten, Ieren, Welsh en Cornish, stromen over van warmte en menselijkheid in vaak barre omstandigheden.

Het is minder bekend, maar ook in deze regionen hebben de Kelten hun sporen nagelaten – denk alleen al aan de oude naam Lugdunum voor Leiden. Dit is een samentrekking van de naam van de Keltische zonnegod Lugh en het Keltische woord dunon, dat zoveel als heuvel of berg betekent. Er is echter geen Keltische verhalentraditie meer in het Nederlands. Daarom grijpen we graag naar de verhalen van de andere kant van de Noordzee, over de stoere Schot die in een ruw en weerbarstig landschap het weer trotseert en uiteindelijk een hart van goud blijkt te hebben. Keltische verhalen zitten vol symboliek, herkenbare menselijke eigenschappen, humor en

ontroering. En ze zijn gewoon een genot om naar te luisteren, zeker op Wereldverteldag als de kunst van het verhalen vertellen weer wordt uitgedragen! Vrienden van Berbice geven het graag een podium.

Michael Driebeek van der Ven is een Master Storyteller en vertelt al sinds hij heel jong was verhalen. Hij is onder meer opgeleid aan The School of Storytelling in Engeland. En met een beetje geluk komt hij ook nu op Berbice in kilt!



Wij nodigen u graag uit op donderdag 20 maart bij een knappend houtvuur in het Schuytenhuis, Leidseweg 225 (het zijhek bij de rozentuin). Er is geen parkeergelegenheid!
Aanvang 20:00 uur. Toegang: € 12 incl. warm onthaal vanaf 19:30 uur met koffie of chocolademelk.

Vrienden betalen maar € 10 en hebben voorrang bij de kaartverkoop. Aanmelding per mail: info@vriendenvanberbice.nl.

U krijgt - zolang er plaats is - een bevestigingsmail van ons en informatie hoe te betalen.

Wat gebeurde er verder op Berbice?

De begane grond van het hoofdhuis wordt momenteel grondig gerestaureerd. Zó grondig, dat de jaarlijkse ontvangst van de Vrienden van Berbice in het najaar niet door kon gaan.

De buitenkant was dan wel in 2014-2015 mooi opgeknapt en het huis was weer water- en winddicht, maar de jarenlange lekkages hadden grote schade veroorzaakt aan de eeuwenoude plafonds, betengelde wanden en tapijten.

Na uitvoerig kleuren- en materiaalonderzoek konden "nieuwe" stoffen besteld worden en konden de restaurateurs aan het werk.

Na maanden hard zwoegen worden de eerste resultaten zichtbaar, maar het zal nog maanden duren voordat de ruimtes weer toegankelijk zijn. Na de plafonds zijn de muren aan de beurt. Er is al een nieuw onder-behang aangebracht en ook de lambrisering wordt gerestaureerd. Het "nieuwe" behang wordt door een gespecialiseerd bedrijf op bestelling vervaardigd.





In de salon komt linnen velours en in de "rode eetkamer" komt een reconstructie van het rode vlokkenbehang. In de salon komt maar liefst 320 meter gouden biesjes terug op plafonds, luiken, wanden, deuren en lambrisering!

Bij dit alles willen we zoveel mogelijk de sfeer van vroeger behouden, van de tijd van mejuffrouw Begeer en eerder, met het bijbehorende patina.

De Vrienden zullen vanzelfsprekend bij de eersten horen die een kijkje mogen nemen. Net als met de buitenkant, zal de aanblik van de "frisse" kleuren en materialen even wennen zijn. De restauratie kost veel geld en de Vrienden dragen financieel bij, waaraan precies blijft nog even een verrassing.

Berbice steunen als Vriend of als vrijwilliger?

De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Vrienden hebben voorrang bij de kaartverkoop.

Het bestuur van de Vrienden bestaat nog maar uit drie personen, die op en buiten Berbice nog veel andere dingen doen. Versterking is dus dringend gewenst! Graag een mailtje naar info@vriendenvanberbice.nl of een telefoontje naar de Vriendenvoorzitter Wilbert van Erp, 06-27058060.

Als u graag gewoon "Vriend" wilt worden: u bent dat al voor € 50 per jaar. Berbice heeft de culturele ANBI status, dus giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de belasting. Als u een mail stuurt aan info@vriendenvanberbice.nl krijgt u nadere info.

Ten slotte: Berbice kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken! Bent u / ben je iemand die het leuk vindt eens per maand in de tuin te helpen of op donderdag in de historische moestuin aan de slag te gaan of mee te helpen in de rozentuin? Stuur een mail of kom op de eerste zaterdag van de maand vanaf 10 uur gewoon een keertje kijken! Het blijft meestal niet bij die ene keer....



Copyright © Vrienden van Berbice 2016, Alle rechten voorbehouden.

Ons mail adres is

info@vriendenvanberbice.nl

wilt u de wijze waarop u mails ontvangt aanpassen?

U kunt [uw voorkeuren aanpassen](#) of [uw adres laten verwijderen](#)